

Kaneelvingers 3

Uit de bundel 'Kaneelvingers' van Stefan Hertmans, uitgegeven bij De Bezige Bij in 2005.

Je gaf het
aan de nacht in mij.
Een woord dat
van je jonge mond
gesprongen kwam
en als een tong mij
likte

waar ik wond was,
man als man,

en dood mij in de mond kwam
als je diep mij kuste
en me nam.

Ik had de jaren tegen,
je plooibaar lichaam mee,

een tijd die tij werd
in de regendagen van
een kleine kamer ergens
achteraf, zoals we alles
wisten.

Rood was je bed,
het water uit je kreten
helder als de bron
die we niet kenden.

Slaap met mij in
dat nooit gevonden bed
van Betty Boop

en schrijf me niet.
Oudroze is de binnenkant
van jeugd, de omgestoten
hoogbenige glazen
onze tijd,
kaneel onder je rokken,
eindigheid.